



Kleur de kabouterstraat en win een herfstschat

Zie je al die paddenstoelen op een rij? Dat is de Kobus Kinkel kabouterstraat.

En als jij de kabouterstraat mooi inkleurt, met potlood, verf, krijt of wat je ook kunt bedenken, dan kun jij een echte herfstschat winnen.



www.annasatelier.nl

Hoe werkt het?

1 Maak van de kleurplaat jouw mooiste kunstwerk

2 Maak een foto en laat een volwassene de foto opsturen naar annas.atelier@outlook.com Doe dit vóór 1 december 2023

3 Papa/mama mag hem ook delen op sociale media met de vernoeming van @annas.atelier maar dat hoeft niet. Ik laat jouw mooie werk wél zien op mijn sociale media. Met jouw voornaam erbij.

4 Na 1 december maak ik de winnaar van de herfstschat bekend. En als je de gelukkige winnaar bent dan stuur ik een mailtje!

